

Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios

Kind 5 tot 6 jaar

Kind 5 tot 6 jaar
Deel 2 van 3



Inhoud

Jokken of liegen	1
Hun fantasie is werkelijkheid	1
Trouw aan regels	1
Goed om te weten	1
Extra tip	1

Extra tip:

Fantasievriendjes (die het ego kunnen versterken en bijdragen aan de gewetensvorming) verdwijnen vanzelf zodra ze overbodig zijn. Dat is meestal rond het zevende jaar.

Jokken of liegen

Kleuters hebben de neiging om de schuld af te schuiven op een ander. Heel vaak is een fantasievriendje 'de klos'. Vreemd? Nee, veelvoorkomend gedrag op deze leeftijd!

Hun fantasie is werkelijkheid

Omdat uw oppaskleuter nog geen duidelijk onderscheid maakt tussen werkelijkheid en fantasie, gelooft hij heilig in zijn leugens en het bestaan van een eventuele onzichtbare vriend.

Kinderen van deze leeftijd geloven simpelweg alles wat ze bedenken. Dus wanneer ze iets vertellen wat niet waar is, kan dit in de beleving van een kind wel waar zijn.

Dit noemen we jokken. Jokken is dan ook iets heel anders dan liegen. Jokken gebeurt onbewust, terwijl liegen het bewust vertellen is van onwaarheden.

Liegen is in strijd met je geweten. Omdat uw oppaskind echter pas rond zijn achtste jaar gewetensvol gaat nadenken, kunt u hem niet straffen voor zijn jokgedrag.

Trouw aan regels

Vanaf een jaar of vier, weet uw oppaskind goed dat hij niet zelf een snoepje mag pakken, met speelgoed mag gooien of lelijke woorden mag gebruiken. Hoe kan het dan zijn dat hij het ontkent als hij iets stouts gedaan heeft?

Omdat kleuters zelf niet kunnen beoordelen of iets goed is of slecht. Ze kennen bepaalde regels omdat u die

steeds weer herhaalt. Niet omdat ze zelf hebben gevoeld dat iets niet of wel kan. Ze weten inmiddels dat bepaald gedrag niet door de beugel kan, omdat er waarschijnlijk straf volgt.

Het gevolg is dat kinderen van deze leeftijd zich altijd en overal aan die regels houden. Als een ander kindje iets doet wat niet binnen de regels van uw oppaskind past, zegt hij daar waarschijnlijk iets van.



Goed om te weten:

- Kleuters kunt u natuurlijk aanleren sorry te zeggen nadat ze iets stouts gedaan hebben. Maar in deze fase is dat nog geen oprechte schuldbekentenis omdat het eigen geweten nog onvoldoende is ontwikkeld.

- Kleuters jokken nooit zomaar. Er is altijd een onderliggende oorzaak. Zo kan een kind jokken om te voorkomen dat u boos wordt, om aandacht te krijgen, zijn straf te ontlopen of om indruk te maken op vriendjes.

Blijf als gastouder dus alert. Let erop dat u geen straf geeft als uw oppaskind iets eerlijk opbiecht. Straft u uw oppaskind toch, dan zal hij een volgende keer misschien niet de waarheid durven spreken.